

June 2022



Dutch migrants to New Zealand 1950's

Koetjes & Kalfjes

NZ Netherlands Society (Waikato) Inc.

From the Editor

As we emerge from Covid (or at least adjust to a new normal), it's great to see our experience of being Dutch Kiwis growing as younger generations engage, take an interest in the stories of our forebears, and enjoy being Dutch in Aotearoa New Zealand. Our celebration of Dutch Week is a case in point; we were overwhelmed by the response of the public, young and old, Dutch and Kiwi, participating in the Orange Bike Ride, the vrijmarkt, Family Fun Day, or just coming for a *lekker bak koffie en olibollen*. We look forward to hosting more such events in the year ahead... I'm thinking of a spring festival ablaze with tulips (the bulbs are in the chiller awaiting planting next month) and perhaps Sinterklaas at Christmas.

Thank you to all contributors to this issue, for your migrant stories, your interesting reflections on life, your background, histories, places and people. It seems we have a growing list of contributors, and new contributors are always welcome. It is great to have a mix of stories in Dutch and English, keeping the language alive in New Zealand, and challenging those of us for whom it is a second language.

Your feedback is also welcome –what you find interesting, what we could improve upon. And if you've tried the recipes, we'd love to hear how it went. And celebrations –this month it's Matariki, may the stars align for you! Best wishes

Christina Reymer

Correspondence address

Letters to the editor guideline: Letters may be edited without consultation to meet style and available space.

Supplied photos with letters may be used if they are of high enough quality both in content and in resolution.

DEADLINE FOR COPY is the 15th July 2022 for Aug K&K.

Van de voorzitter



De tweede Dutch Week zit erop met veel oranje en gezelligheid. De Orange Bike Ride georganiseerd door Zenders en de Vrijmarkt trokken aardig wat publiek. De winnaar van de 'decorate your bike' ging naar Isa de Bruijn. Ook op nationaal niveau deed de Waikato het goed. Twee studenten van St. Peters college wonnen de eerste en twee prijs van de NZ National Dutch Speech and Essay Competition (is ook de naam van de Facebook page), die door de Federation werd georganiseerd. Julie Brouwer mag als winnaar van de competitie een dag te gast zijn op de Nederlandse Ambassade in Wellington en draait een dag mee met de ambassadeur. De video van de competitie vind u op Facebook.

Het blijft altijd spannend wat Covid ons weer zal brengen, maar 'so far, so good'. We hebben er vertrouwen in dat de AGM op 11 juni door kan gaan, en als het een beetje meezit kunnen we op 16 juli aan de nasi lunch. We begrijpen het best als er mensen zijn die het te griezelig vinden om met veel anderen in een ruimte te zitten, maar zo te horen waren er heel wat mensen op de eerste Dutch Market in Cambridge op 30 april. Dat geeft me moed dat we er weer aan toe zijn om iets met elkaar te kunnen doen. Ook gaan we weer beginnen met sjoelen en houden we een heuse competitie. Nico van 't Wout is al bezig met het maken van een trofee!

Na de tentoonstelling over het einde van WWII hadden we besloten om een krans te leggen uit naam van de Nederlandse gemeenschap in de Waikato als een dankbetuiging aan alle Nieuw-Zeelandse soldaten die voor onze vrijheid gevochten hebben. Ik vond de civic service best ontroerend en was blij dat we dit gedaan hadden. Dit is zeker iets wat we in de komende jaren willen herhalen.

Er kan veel veranderen in een paar dagen/weken, en veranderingen van datums or adressen van bijvoorbeeld de AGM en Nasilunch zullen worden ge-emaild. Ook kunt u de nieuwste informatie vinden op de Society Facebook page en onze website. Krijgt u geen emails dan betekent dit dat we uw email adres niet hebben. Email adres en website gegevens staan op de laatste pagina van de K&K. Mei is de maand dat

lidmaatschap vernieuwd wordt. Dank aan die leden die dit al betaald hebben. Daar er niet meer met cheques betaald kan worden hebben we ook niet echt meer een Postbus nodig. We hebben die dan ook opgeheven en besparen zo de club onnodige kosten. Het nieuwe adres vind u op de laatste pagina.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Alie Genet. Alie en Simon zijn al vele jaren trouwe leden van de Society en zijn altijd bereid geweest om de handen uit de mouwen te steken. We zullen Alie missen met haar opgeruimd humeur en vrolijke lach.

We hopen u allen te zien op de AGM op 11 juni!

Wies van den Berg

Cambridge Dutch Market

Hallo allemaal

Het was weer een gezellige drukte op de eerste markt van dit jaar, en iedereen genoot van het samen zijn, zeker nu de markt weer op een normale manier gehouden kan worden.

Als team van de Dutch Market zijn we helaas genoodzaakt om de prijzen aan te passen, dit is de eerste verhoging sinds de markt begon in Juni 2016.

Met ingang van de markt van 30 juli gaan we de prijzen met \$ 0.50 cent verhogen, dit in verband met de stijgende kosten.

We blijven de zelfde lekkere DE koffie schenken en de kwaliteit van de oliebollen en andere lekkernijen blijft het zelfde.

Noteer **25 Juni en 30 Juli** in je agenda dan zorgen wij voor DE koffie en natuurlijk een lekker speculaasje erbij.

En als je trek hebt in een kroket of bitterbal die hebben we natuurlijk ook weer, oliebollen en niet te vergeten de Nederlandse producten in de winkel.

Haring is er ook weer en wist je dat we bevroren kroketten en bitterballen verkopen in de shop en keuken.

Fred en Ineke zijn er met hand gemaakte kaarten, photo's en schilderijen en natuurlijk is Wies er met de poffertjes.

Carolien was er afgelopen maand niet zij genoot van een welverdiende vakantie bij en met haar familie in Nederland. Met de juni markt is ze er weer bij met haar mooie bloeiende planten. Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven. De sjoelbak is erg in trek bij groot en klein.

Tot ziens op 25 Juni

Mocht je er niet zeker van zijn of de markt door gaat mag je mij bellen. 0220355302

Bridges Church 28 Duke street van 10 tot 1uur..

Met vriendelijke groet,

Huib Verstegen

Ph 07 8380773

Email h.l.verstegen@gmail.com

Cambridge Klaverjasclub

Hallo allemaal

Alweer eind mei en tot voor kort leek het nog wel zomer. Maar deze week hadden we hier in Ohaupo de eerste vorst.

Helaas hebben we deze week weer een zeer gewaardeerd lid van onze groep verloren. Wim Bevers was 90 jaar. Hij was bij de groep vanaf het begin zeven jaar geleden. Een van de meest aanwezige leden. We hadden zelfs een "pitten troffee" die hij gemaakt had en naar hem vernoemd was. Hij was altijd heel vriendelijk en of hij nu verloor of won altijd een lach op zijn gezicht. We zullen hem zeker missen. Hierbij wensen wij als groep sterkte toe aan Bev en familie met het verlies van Wim.

19 april was ons eerste termijn afgelopen. Anneke de Vries was de Winnaar en zit dus in de finale aan het eind van het jaar. Er zijn elke week rond de 20 a 24 leden. Door de covid wordt er nog steeds niet veel gereisd.

Het is altijd een gezellige avond met elkaar en een mooie manier om de maandagavond door te brengen.

Vrindelijke groeten

Caroline van Schie





News from the Embassy

Volume 1, Issue 3

May 2022

Tip of the month

Follow us on Facebook for the latest news: Embassy of the Netherlands in New Zealand

Dutch nationality law explained

You are voluntarily taking another nationality. Will you lose Dutch nationality as a result?

In accordance with Dutch law, Dutch nationality is lost automatically when you voluntarily take another nationality. This means that you are no longer a Dutch citizen. This applies when you live abroad but it also applies if you live in the Netherlands.

Three exceptions to the rule:

There are three exceptions to the aforementioned rule.

An individual does not lose Dutch nationality if:

1. The Dutch citizen was born in the country of the new nationality and has their main residence there when they obtain the new nationality.
2. Prior to becoming an adult, the Dutch citizen has had their main residence in the country in which they are taking the nationality for an uninterrupted period of five years.
3. The Dutch citizen is a husband, wife or registered partner who voluntarily takes the nationality of the marriage partner. This situation pertains to a Dutch citizen who has a husband, wife or registered partner with that other nationality on the day of taking that nationality.

Renew your passport in time

If you are aged 18 or over, have dual nationality and have lived outside the Kingdom of the Netherlands or the European Union (EU) for 13 years or more, you can lose your Dutch nationality. This will not happen if you:

- lived in the Kingdom of the Netherlands or the EU for at least one year of the 13-year period or
- renew your passport, identity card or certificate of Dutch nationality within 13 years from the date of issue of your current document. You can apply for a passport, identity card or certificate of Dutch nationality at a Dutch embassy or consulate-general in your region. You are advised to make an appointment at least 3 months before the 13-year period ends. Then you can be sure that you will receive your new document in time.

In some cases you will need extra documents, because you have dual nationality. For more information visit: <https://www.netherlandsworldwide.nl/living-working/passport-and-identity-card/dual-nationality>

A Change to Dutch nationality law from 1 April 2022

The Dutch passport is still valid for 10 years but you now have an extra 3 years after expiry of your passport to renew it and to keep your Dutch nationality if you have dual nationality.

However did the 10-year period expire before April 1, 2022?

Then you do not fall under the term of 13 years and you will have lost your Dutch nationality. For more information about loss of Dutch nationality: <https://www.government.nl/topics/dutch-nationality/loss-of-dutch-nationality>

Travelling to the Netherlands this summer

To keep up to date with the most recent news. We recommend you check the following websites before travelling:

<https://netherlandsworldwide.nl/travel/checklist-for-travellers-to-the-netherlands>



Travelling back to New Zealand

New Zealand border to fully re-open from midnight 31 July 2022. Visitors will be able to apply to enter New Zealand from anywhere in the world from midnight 31 July 2022.

No Covid-19 predeparture testing needed when flying to New Zealand after 31 July 2022.



Dutch Week: A Blaze of Orange



Zenders Café and Venue was a blaze of orange marking the first national Dutch Week in Aotearoa New Zealand. The orange bunting was out and people who wore orange enjoyed a free oliebollen with their coffee! The event was coordinated by the Dutch Federation and sponsored by the Netherlands Embassy,



Orange Bike Ride

The week culminated on the Saturday 30th April 2022 with the Orange Bike Ride, launched by Mayor Paula Southgate, in which over 80 cyclists participated. Many riders decorated their bikes and themselves in orange, adding to the fun. After an energising breakfast or coffee, riders set off, choosing between a short ride around the block, a 15 km ride into the city and through Hamilton Gardens, or the longer 55km ride to Cambridge returning along the new Te Awa River Ride. Sponsorship from *Bike Hamilton* for the event was greatly appreciated. Participants received complimentary Hi-Viz jackets, water bottles, ankle lights, bells and backpacks, all in the name of encouraging safe practices, healthy living and sustainability in transport options. The day was a huge success and one we look forward to hosting again in 2023.



Vrijmarkt (Free market) and Family Fun day

To add to the fun and fancy for the day the NZ Netherlands (Waikato) Society held a Vrijmarkt, a Dutch tradition where children sold their pre-loved goods to earn some pocket money. In addition to the many and various stalls, visitors could treat themselves to freshly made poffertjes, competently made by Wies van den Berg, or sample Dutch treats such as kroketten, frikadel-len or Kapsalon. Kids, young and old, enjoyed the classic games such as the Sjoelbak, giant jenga, kub and skittles. The Zenders courtyard was a buzz of activity, again confirming that this was just the beginning of something to be repeated annually.

Proceeds from the Zenders stall and other donations were sent to the Red Cross Ukraine Appeal.

Zenders wish to thank the Waikato Netherlands Society, in conjunction with the Netherlands Embassy, for their part in making this such a fun and successful event.





FRIENDLY SUPPORT NETWORK
WAIKATO

FSN Gamesdays Progamme 2022

Monday 13 June in Netherville
 Monday 12 September in Tasman village
 Monday 14 November in Netherville.

*We always start at 09:30 with coffee and
 the games start at 10:00 am.*

Nasi lunch

Saturday 16th July

Netherville Hall

Members \$22.50
 non-members \$27.50

Bookings essential

NZ Netherlands Soc (Waikato) Inc.

AGM

Saturday 11th June

10.00 morning tea

10.30 meeting starts

Light lunch to follow

Netherville Family Room



DELICATESSEN

Specials available in each shop

ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON
 SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33
 hans@goudacheese.co.nz

245 CAMBRIDGE ROAD
 HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33
 addy@goudacheese.co.nz

www.goudacheese.co.nz
www.cheeseonline.co.nz



Dutch presence at ANZAC Day commemorations



*Mayor Paula
 Southgate
 with Council-
 lor Maxine
 van Oosten
 and Wies
 van den Berg
 at Zenders.*

Bellbird

De Bellbird (*Anthornis melanura melanura*) is een vogel van Nieuw-Zeeland en van de honing etende familie Meliphadae waar ook de tui bij hoort. De Maori naam is Korimako of Makomako

Ze zijn groen van kleur met een licht gebogen snavel en een licht gevorkte staart, de borst en buik vervaagd wat van kleur. De vrouwtjes daartegen zijn wat bruiner van kleur met een witte streep over de wang vanaf de snavel, ze zijn 17 tot 20 cm lang.

Hun zang is melodieus en adembenemend mooi om naar te luisteren, vooral als ze met meerdere samen zijn hoor je het bell achtige waar ze waarschijnlijk hun naam aan te danken hebben. Vooral op de eilanden rondom NZ waar grotere populaties Bellbirds voorkomen kan het een koor van bellen zijn. Dit ook om hun territorium te beschermen. Op die eilanden kunnen wel vijf tot negen paren per hectare voorkomen.

Zoals ik al schreef komen ze in grotere getalen voor op de eilanden, maar ook op het vasteland komen ze voor, vooral in beboste omgeving tot wel 1200 mtr hoogte, van noord tot zuid. Rond 1860 was er plotseling een achteruitgang van belbird rondom Auckland, het waarom is niet duidelijk gebleken, men heeft tot 2012 geprobeerd om ze terug te brengen door ze vanaf de eilanden uit te zetten maar dat mislukte bijna altijd.

De Bellbird zijn dus honing eters met hun langere tong kunnen ze diep in de bloemen de nectar opzuigen, maar ze eten ook besjes en insekten. Met het eten van de besjes verspeiden ze de zaden die weer tot groei komen.

Ze broeden van september tot januari en hun nest is gemaakt van takjes en grassen bekleed met veertjes, ze leggen drie tot vier roze eieren met bruine spikkels die door het vrouwtje 13

tot 14 dagen bebroed worden. De jongen worden door beide ouders gevoerd en vliegen na 12 dagen uit maar worden daarna nog zevendagen gevoerd. Interessant om te weten is dat het vrouwtje twee tot drie keer vaker voert dan het mannetje, het zijn alleen maar insecten met af en toe een wormpje.

Om ook in deze tijd van het jaar van de vogels te genieten, vooral nu we de winter in gaan, kunnen we ze met suikerwater voeren tegelijk met de Tui en Silvereye.

Tot de volgende keer,

Huib Verstegen



Foto: Huib Verstegen



Zin in een babbeltje eens in de maand? Is er animo om een koffiemorgen te houden, steeds in een ander restaurant/ café in Hamilton of Cambridge? Kijk op NZ Netherlands Facebook page en de website voor de enquête welke dag je het best uitkomt.

Hendrieka Van Weeghel

Opruimen.

Iedereen heeft het er tegenwoordig over: Less is more.

Nou, wij hebben het geweten toen we van Auckland naar Hamilton verhuisden in 2015. Als je 23 jaar in hetzelfde huis hebt gewoond met vijf verzamelaars, valt er heel wat op te ruimen.

We wilden alleen essentiële dingen meenemen naar Hamilton en dus....

Tien meter boeken verdween naar boekenmarkten, opshops, de boekenruil container in the haven en naar vrienden.

Verzamelingen van onze familieleden, waaronder speelgoed, glowbugs, muziek CD's, DVD's, verkleedkleden, enzovoort gingen naar opshops en kinderen in de buurt.

De helft van mijn Kokeshi Dolls vond een plekje in een Japans restaurant en de 600 golfballen die we over de jaren heen gevonden hadden gingen naar de golfclub in de buurt om op het oefenveldje gebruikt te worden.

Tijdschriften werden uitgespit, nagekeken en beknipt.

Kortom, alle kasten werden eerst geïnspecteerd op overbodige spullen en vervolgens ingepakt.

Bent u al moe van het idee alleen al?

Wel, ik moet u eerlijk bekennen dat we zelfs dit weekend de laatste vier dozen van onze oudste dochter samen met haar aan nader onderzoek hebben onderworpen, 80% mocht weg! Haar broer en zus waren al klaar met uitsorteren.

Een versnipperaar is een geweldige uitvinding: Sinds 2015 is één meter administratie versnipperd en in dozen bij de recycling neergezet.

De schuur is een ander verhaal.

Naarmate ons huis leger werd, deed de

schuur het omgekeerde! Het is Ben's domein en hij is er heer en meester. Geen probleem.

Alleen, toen we laatst een bureau uit de schuur wilden halen, bleek één onderdeel zoek te zijn, namelijk een deel van het bovenblad van 80x70cm. Na enig gemopper besloot Ben toch het essentiële onderdeel in de catacomben van zijn Tamahere stallen te gaan zoeken. Een hoge schuur van tien bij vijftien meter doorspeuren is geen kleinigheid. Na twee weken elke dag zoeken en opruimen vond hij het missende onderdeel op de allerlaatste plek waar hij nog niet gekeken had.

Als gelukkige bijkomstigheid heeft hij tijdens het zoekproces diverse ontdekkingen gedaan, verloren schatten teruggevonden, orde geschapen in de chaos en voldoende ruimte gecreëerd om in de schuur te kunnen werken.

Mijn tekentafel is inmiddels de deur uit en heeft plaatsgemaakt voor een bureau. Heerlijk, wat een luxe.

Toegegeven, we zijn bepaald geen Marie Kondo, maar een "beetje" opruimen geeft een mens een goed gevoel. Bovendien weten we nu onze spullen weer te vinden omdat we tijdens het opruimen alles zeker twee keer zijn tegengekomen.

Baukje Lenting

Baukje Lenting woont sinds mei 2015 in Tamahere, ten zuiden van Hamilton.



A migration story...

Moving to New Zealand 43 years ago.

My mother was the oldest of 14 children, growing up on a small leased farm in the peatlands just outside Venray, Limburg. Of the siblings who survived childhood, early adulthood and WWII, nine of Ma's siblings immigrated to New Zealand in the 1950's. One sister had moved to Canada and my mother and the sister one year younger stayed in the Netherlands. We lived in Amsterdam and hearing the great stories of her brothers and sisters, my parents wanted to follow them to New Zealand. Sadly, my father was refused residency as he had had an accident just before the war and lost his left hand. New Zealand did not want any people who they thought may be a burden to society, even though my father had always worked and did not need any assistance with anything. When our house in Amsterdam was going to be pulled down to make way for a wider street, our family moved to Venray where my father bought a chicken farm. New Zealand continued to call and my sister Jose and her family and I with new husband Peter followed our sister who had moved here a few years earlier. My parents had already made the step a couple of years earlier, although they were staying on a visitor permit until we, and a number of aunts and uncles wrote requests to immigration to allow our parents to get permanent residency. When we first arrived here Peter and I applied for nursing positions at Tokanui Hospital where my older sister already worked. The interview was interesting, the matron, who I couldn't stop staring at wore a veil which looked a bit like a tea cosy. I had not seen anything like it before! She asked me whether I would like to work with children. I thought: child psychiatry, interesting! No such thing, I was placed on a ward with children with intellectual disability, not quite what I had expected. There was a considerable culture shock: I had to order paper plates for the children to eat from. I worked out X amount of children, four weeks, equals X amount of plates. They sent about 10 times what I ordered. Enough for months I thought. Not so: when I returned from my days off, there were no more plates... Not something I had ever experienced in the Netherlands. We were employed as Senior Hospital Aids (the term for health care assistants used today) for six months during

which time we were assessed whether our English was sufficient to be registered as a qualified nurse. We did exactly the same work as our registered nurse colleagues, but our pay was \$3.03 per hour before tax! Our back-pay never eventuated; there was no written agreement of what was discussed regarding this. We kept learning! When we got our first leave I asked about holiday pay: in the Netherlands employees are paid an extra month when they take their summer holidays. They didn't know what I meant, stating: "you are not here and we still pay you, that's your holiday pay!" We were paid weekly, in cash. When they changed to fortnightly payments we were amused when our colleagues were concerned that they would not be able to make ends meet when not being paid weekly. We didn't know any different than being paid once a month only, how would New Zealand workers adjust to that? Migrating is a big decision. Unlike the people who came here in the 1950s, we knew that we could go back if we didn't like it. We gave ourselves two years to decide whether New Zealand was the country we wanted to live in. To be honest: I knew straight away New Zealand was our country and I have not been homesick for a second ever. Of course, for me it was easy with only a brother left in the Netherlands and having my two sisters, my parents and an abundance of extended family already here. Most migrants are not that lucky. When people ask me where I am going for my holidays I often say: "just home." My colleagues would respond with: what, you're going to Holland for two weeks? My answer: Home is here!

Wies van den Berg



Jack and Tilly; Harry and Alie; Ben and Leny van der Hulst

Oma's Sultana Loaf

A winter favourite.

Contributed by Betsy Reymer



*In a saucepan, simmer for 5 mins,
then leave to cool:*

500g sultanas

2 cups water

2 cups sugar

1 tbsp butter .

Add:

4 cups flour

1 tsp mixed spice

1 tsp all spice

1/4 tsp ground cloves

1 heaped tsp baking soda

Pinch salt

Mix all together, put in two greased loaf tins.

Bake for 1 hour at 180C .



MEMBERSHIP FORM

'Only for new members!'

Membership is \$ 30.00 per year. Every two months you will receive the Koetjes & Kalfjes, where in you will find information about all of the activities that the Netherlands Society and affiliated groups organise.

Yes, I would like to become a member of the Netherlands Society Waikato.

My details are as follows:

Name:.....

Address:.....

Town:.....

Phone:.....

E-mail:.....

You can pay via internet banking,

Westpac: 03 0306 0204890 00

With the following details:

Reference - last name, Particulars - membership.

Please post this form to:

NZ Netherlands Society

42 Taylor St Cambridge 3434

or email to:

netherlands.society.waikato@gmail.com



NZ Netherlands Society Waikato

42 Taylor St Cambridge 3434

Website: www.Dutchclubwaikato.com

email: netherlands.society.waikato@gmail.com

Committee

President	Wies van den Berg	07 827 9395	vandenberg@xtra.co.nz
Treasurer	Lisa Merts	07 827 8424	EMerts@farmside.co.nz
Secretary	Yolande Sloet	07 834 2116	yolandesloet@hotmail.com
Committee member	Auk ter Veen	07 854 1626	aukenbauk@gmail.com
Committee member	Günther Hollmann	07 849 2333	carl-nina@xtra.co.nz
Committee member	Welan Rorimpandey	07 854 3937	wlinked@gmail.com
Editor Koetjes & Kalfjes	Christina Reymer	0274991330	cmreymer@xtra.co.nz

Bank Account Netherlands Society Waikato

Westpac 03 0306 0204890-00

Please note your name when paying!

Affiliated clubs and other organisations

Klaverjas & Rummiclub - Hamilton

Contact: Harry Stevens 07 854 0720

harrystevens@hotmail.co.nz

Klaverjas - Cambridge

President: Caroline van Schie

027 325 5198

Kerolientje@outlook.com

Kiwi Kinder Club

Bart van Campen

022 6572 090

kkc.waikato@gmail.com

Facebook page

kiwikinderclubwaikato.nz

Rik Klub

Frank Broekmans

applefrank51@gmail.com

Friendly Support Network (FSN)

President

Jos Jongenelen

027 9370860

josjon@xtra.co.nz

Secretary

Harry Stevens

07 854 0720

harrystevens@hotmail.co.nz

Treasurer

Jos Jongenelen

Westpac Bank 03 1555 0016502 00

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton

www.netherville.com

President

Don Shergold

07-855 7287

email: nethervillevillage@xtra.co.nz

Tasman Village Inc. Morrinsville

07 889 1933

www.tasmanvillage.co.nz

President

Rob Downing

0272549638

email: office@tasmanvillage.co.nz

Website Federation NZ Netherlands Societies:

www.dutchcommunities.co.nz

Upcoming events:

NZ Netherlands Soc (Waikato) Inc. AGM Saturday 11th June 10..30 am Netherville Family Room

FSN Games Day: Monday 13 June in Tasman Village; coffee 9:30am, games start at 10:00 am.

Cambridge Market: 25 June 2022, Bridges Church 28 Duke Street, Cambridge

Nasi Lunch Saturday 16th July Netherville Hall

If undelivered, please return to:

42 Taylor Street
Cambridge 3434



1



Quality Shoe Repairs
559 Victoria Street, Hamilton
www.qualityshoerepairs.co.nz
Telephone 839-5338

Owner/ Operator: **Ike De Boer**

- Repairs to all Leather Goods
- Sports Shoe Resoling
- Polishes, Laces, Insoles
- Wallets and Bags
- Key Cutting
- Bags Repaired
- Footwear Alterations
- All Work Gauranteed
- We Use The Best Material



Cambridge Dutch Market

@Bridges Church Cafe
28 Duke Street

Last Saturday of the month

ZENDERS

est. 2018

EURO-STYLE CAFE & VENUE

A taste of Holland, right here in the Waikato!

Cafe

Open 7 days

Venue

Open by appointment

Location

439 Ruakura Road
Newstead
Hamilton 3286

Contact

07 595 0640
info@zenders.nz

www.zenders.nz